

Backstugan Planen, Hagstad Södregård

Av Ingolf Berg, Lidingö
oktober 2018

Planen, även kallad Planlyckan, låg invid häradsvägen 50-talet meter söder om avfartsvägen till Hagstad Södregård. Stugan uppfördes av arrendatorn Jonas Andersson (f 1819) i Hagstad Södregård såsom undantag. På 1840-talet bodde Johannes Månsson där. Därefter flyttade år 1857 träskomakaren Jonas Adamsson (1824-1883) och hans hustru Johanna Adamsdr. (1823-1888) med tre döttrar. De kom att framleva sina dagar på stället varefter det blev öde och revs i början av 1900-talet. Döttrarna hette Christina (f 1848), Elin (f 1854), Ingrid Louisa (f 1862). Mellansystemen Elin arbetade i Danmark 1875 och tillsammans med den yngsta systemen Ingrid Louisa arbetade de i Tyskland från sommaren 1879 till 1882. Äldsta systemen Christina gifte sig 1880 med torparen Sven Magnus Petersson (f 1842) i Kalvshaga Baljaryd. Ingrid Louisa gifte sig 1883 med Carl Gustav Lundberg från Soldattorpet i Kalvshaga Norregård. Han dog emellertid året efter giftemålet. Elin flyttade 1883 till Almundsryds socken.

År 1881 uppgick arealen till 35,80 ar. Planen inbesiktigades vid 1874 års kronosyn under Hagstad Södregård. Av protokollet framgår "Å ägorne finnes en backstuga, benämnd Planen, hvilken, enligt uppgift, tillhör nuvarande innehavare men bör efter dennes död från bostället borttagas". Stugan revs någon gång efter sekelskiftet 1900.



Kartbild från 1902 över Planen/Planlyckan. Vägen till höger (rödbrun färg), med anslutning till häradsvägen (dubbelsträckad), leder till Hagstad Södregård. I den gröna vertikala linjen framgår en stengårdsgård med små rundelar. Backstugan är brunfärgad och rektangulär med ett kryss i mitten – inom det grönmarkerade området.