

# Norvik/Bokelund



Utdrag från fastighetskartan © Lantmäteriet 452076



Bokelund, tidigare kallat Norvik, foto från 1940

Norvik nämns på 1780-talet i husförhörslängden med Erik Eriksson (f 1724) som brukare i Norvik. År 1840 flyttade dåvarande torparen Anders Johansson (f 1790) o h h Elin Petersdr. (f 1795) till Urshult. År 1844 uppfördes en ny byggnad<sup>1</sup> då tidigare bebyggelse var allt för bristfällig.

<sup>1</sup> Ett nytt hus uppfördes också 1836 i angränsande Laholm/Björkholmen/"Koppernabben", under Agnäs.

1837 flyttade 20-åringen Nils Nilsson (1817-1891) till torpet Sjöaryd under Vrankunge Västregård från Tvetaryd i Västra Torsås och år 1844 som nygift (1842) tillsammans med sin första hustru Stina Magnusdotter (född 1820) till Bokelund – tas då upp som eget torp under Agnäs i husförhörslängden för första gången. Paret fick tillsammans 9 barn mellan åren 1845 och 1856. Av dessa överlever endast de två yngsta, Johan Gustaf född 1853 och Ingrid Greta född 1856. Modern anges som sjuk i husförhörslängden och dör 1860 av ”dragslag”, nästan 40 år gammal.

År 1862 gifter Nils Nilsson om sig med Britta Stina Nilstr. (1822-1897) från torpet Källehult under Odensjö Mellangård. De får tre barn tillsammans, Carl August f 1862, Sven Magnus f 1865 och Eva Christina f 1868. Den äldste sonen Johan Gustaf (f 1853) i första äktenskapet gifter sig 1879 med Ingrid Kristina Nilstr. och tar då över torpet, samtidigt som fadern, styvmor och halvsyskon blir kvar som inhyses. Johan Gustav Nilssons familj, som utökades med två barn, emigrerade 1886 till Amerika.

Ny torpare blev Carl Gustaf Jonasson (f 1850), gift 1880 med Hildegard Andersdr. (f 1859). De flyttar in från granntorpet Mossholmen (som i sin tur fick Johan Samuelsson Karusell (f 1833) från Brittelund som torpare). Företrädaren Nils Nilson och hans hustru bodde kvar till sin död (1891 resp. 1897) i Bokelund, tillsammans med en dotter och dessutom en fosterdotter. Det måste ha varit ganska trångbott.

År 1909 kom familjen Sjöstrand till torpet då soldaten Ernst Gottfrid Sjöstrand (f 1882), gift andra gången 1880 med Maria Sofia Svensdr. (f 1881). De hade barnen Karl Sven Gottfrid (f 1910 och blev snickare), Gustaf Vilhelm (f 1912), Ernst Johan Hugo (f 1915), Selma Maria Helena (f 1917, hon fick TBC men kryade på sig) och Elin Sigrid Gunhild (1922). Soldaten Ernst Gottfrid Sjöstrand kom till Bokelund från soldattorpet Nr. 78 under Odensjö Jönsagård. Hans far var också soldat med namnet Viksell.

År 1928 uppfördes den nuvarande mangårdsbyggnaden på 120 kvm. Arealen var på 39,1 ha år 1940, varav 5 ha åker och resten skog. Gården friköptes 1916 från Kronan efter arrende sedan 1909.

1944 tog äldste sonen Karl Sjöstrand, gift med Emmy (1908-1977), över gården och renoveringar har genomförts 1946 och senast 1978 i samband med att Karl-Erik Sjöstrand efterträdde som ägare. Bokelund har således varit i familjens Sjöstrands ägo under drygt ett hundra år och i tre generationer.

Ett av hyssen som förekom på 1930-talet bland barnen i Bokelund var att doppa brödsmlor i brännvin och därefter ge dessa till tuppen. ”Hönan Agda” var kanske inte så trakterad av upptåget.

Hembygdsstugan ”Kurran”/Johanneshus i Vrankunge flyttades från Bokelund i början av 1950-talet.

Av Ingolf Berg 2013