



## Jularelycke (före 1603 – del av Sunnavik 1867)

¼-dels oförmedlat kronoskattehemman, del av Sunnavik sedan 1867.

Av Ingolf Berg den 22 februari 2021

Jularelycke skrevs 1603 som "Hiualarelyckann". Fördelen betyder *hjulmakare*. Ännu 1687 står det Hiualarelyckan, men 1701 Jularelyckan.

Jularelycke var tidigare en del av Skäggalösa rote. Genom förvärv 1867 av G O Hyltén -Cavallius sammanlades driften med Sunnavik och några nya mangårdsbyggnader uppfördes därefter inte. Jularelycke med torpställen fördes till Vrankunge rote.

Gränsen, som idag ligger på vänster sida utmed vägen från Vrankunge, innan Vaghult, var tidigare ett torp under Jularelycke. Gården hade en areal på ca 40 hektar.

Under 1760-talet bodde på gården Jularelycke Jacob Hammarström (1718–1779), gift med Karin Petersdr. (f 1720) med barnen Jöns Månsson (-44, gift med Karin Månsson, f 1747), Per (-47, avflyttad 1771), Kjerstin (-50), Gunnar (-53), Ingrid Månsson. (f 1755) och Ingeborg Månsson. (f 1758).

Inhyses bodde avskedade soldaten, korpralen Måns Fagerberg (f 1690 – död 1764), gift med Märta Larsdr. (f 1698), samt som inhyses även Kristina Andersdr. (f 1720) med tvillingarna Ingrid och Karin, födda 1756. Någon backstuga nämns inte utan alla bodde på Jularelycke,

Före 1885 bodde som inhyses ovan nämnda Jacob Hammarström (f 1710 – 1779), gift med Karin Petersdr. (f 1720), deras dotter Ingrid Månsson. (f 1755), dotter Ingeborg Månsson. (f 1753) samt sonen och sjudaren Gunnar Månsson (f 1735), utflyttad 1792.

1785–1792: Brukare och **ägare är Jöns Månsson (f 1744)**, gift med Karin Månsson. (f 1747). De har barnen Måns (-70, gift med Anna Jönsson. f 1769), Olof (73), Per/Peter (-75), Lars (78), Elin (1781–1786), Kerstin (-84) och Elin (-90). Mellan åren 1785–1792 noteras Ingrid Månsson. (f 1755) och hennes dotter Stina (f 1786) som inhyses i Jularelycke.

Mellan åren 1792–1808 noteras Måns Håkansson med hustrun, änkan Elin Persdr. De har sonen Johannes f 1763). Jöns Månsson (f 1744), gift med Karin Månsson, (f 1747) har barnen Måns (-70). Olof (--73), Per (75), Lars (-78), Elin (-81) och Kjerstin (f -84). Noteras igen Ingrid Månsson. (f 1755) med dottern Stina (1783), nu som inhyses. (Ett av två uppslag i husförhörslängden – nedan sannolikt en fortsättning.)

1792–1808; Ägare enligt storskiftet år 1778 är ovan nämnda Jöns Månsson (f 1744 – dog i kolik 1796), gift 1769 med Karin Månsson. (f 1747 – d 1811 i nervfrossa). De hade sju barnen, bl.a. Måns Jönsson Modig, Peter (-75), Lars (78), Kerstin (-84) och Olof (-73). Nästa brukare är Per Jönsson (f 1775) och hans hustru Kjerstin Olofsdr. (f 1775). De har inga barn. På gården bor även sjudaren Måns Jönsson (f 1770), gift med Anna Jönsson. (f 1779) med sonen Magnus (-95) samt Lars Jönsson (f 1778) med hustrun Lisbeth Persdr. (f 1778) och deras son Magnus (-03). Likaledes drängen Sven Magnusson (f 1778) och hans hustru Maria Persdr. (f 1776) och deras söner Carl (-05) och Johannes (-07). (Det andra uppslaget i husförhörslängden)

Vid delningen av Kläcklinge säteri år 1810 blev Pehr Ulf sax och hans hustru Gustava Löwenadler tilldelade Nabben och Nyatorp och bodde på Nabben till 1812, då familjen flyttade till Jularelycke. Samma år inköptes

1808–1820: År 1812 flyttar Sven Magnusson (1778 - 1836), gift med Maria Persdr. (1776–1836) med sina fyra barn, bland dem Gustav (1809–1874) och blivande ägaren till Nabben, Kläcklinge Sven Svensson (1811–1882) samt inhyses paret Jöns Carlsson (f 1775) och Botil Mårtensdr. (f 1752) till Nabben på Kläcklinge, Kalvsvik.

Jularelycke övertas **1812–1819 av sekreteraren Per Ulfsax** (f 1780 i Os, Berga församling. död 2 aug 1842 - Lerike, Tjureda, Kronoberg, gift med Gustava Lövenadler (f 1788) och deras fyra barn Anders Frans Oskar (1810–1812). Axel Magnus (1810–1838), Amalia Maria (1813–1895), Elisabet Carolina (-16, född i Jularelycke), Adolph Fredrik (1819–1868, född i Jularelycke), Carl Johan (1820-?) och Amanda Sofia (1822–1862). Per Ulfsax var uppvuxen på Kläcklinge, där han ärvde den norra delen av ön efter sina föräldrar.

1820–1831: Sven Jönsson, tidigare bosatt i Sunargårds Västregård. Noteras Nils Gummesson (f 1809 inflyttad från Nöbble) samt Brukaren Peter Nilsson (f 1795 – död 1830) och hans hustru Cajsa Elisabeth Roth (f 1800 i Ryssby) – i hennes första giftermål - och deras dotter Catharina (f 1825) och sonen Nils (f 1827) – de flyttar senare till Juludden.

1832–1839: Gården **ägs av Sven Persson** (f 1782) som flyttat dit 1819 från Kalvsvik. Brukare är drängen Sven Jönsson (f 1811) som saknar familj. Inneboende Anna Nilsdr. (f 188 i Jät) och en piga.

1839–1847: Tidigare ägare sedan 1819 är drängen Sven Persson (f 1782 i Kalvsvik). Han flyttade från Jularelycke år 1846 till Odensjö Södregård som han ägde en 3/16-del av.

1848–1855: Jularelycke ägdes av Jon Nilsson i Skäggalösa Bengtsgård. Vid det laga skiftet omkring 1850 anges även **Jon Nilsson som ägare**.

1866–1871: **Jon Eriksson**, f 1811 i V Torsås) o h h Anna Lena Magnidr. (f 1811) samt barnen (Magnus (-41), Carl (-49), Carolina (-52,) och Peter Johan (-56,) äger ¼-dels mantal stora gården Jularelycke fram till 1866 då sonen Magnus (f 1841 – se nedan) tar över. År 1866 flyttade resten av familjen till Juludden.

Drängen Peter Ingemarsson (f 1783) och hans hustru Britta Stina Andersdr. (f 1885) samt deras son bor också på Jularelycke. Gården tillhörde vid denna tidpunkt Skäggalösa rote.

Nödåret 1867 sålde **Magnus Jonsson** (f 1841), gift med Anna Stina Johansdr. (f 1844 i Slätthög) och sonen Carl (född nödåret 1868) **Jularelyckan till Gunnar Olof Hylte'n Cavallius på Sunnanvik**. Familjen reste till Nordamerika 1869.

Gården kom därefter att brukas tillsammans med Sunnanvik.

Nabben av nuvarande ägares förfäder, Sven Magnisson f. 1778 i Jäth och hustrun Maria Persdotter f. 1776 i Kalvsvik.

Under sonen Sven Svenssons ägandetid inträffade en tragisk händelse 1855. då eldsvåda utbröt och två barn innebrändes. Nytt boningshus uppfördes 1856. År 1857 föddes dottern Helena som gifte sig 1873 med Magni Svensson från Öja. Hon var endast 16 år och de blev nästa ägare. De fick 11 barn, varvid den yngsta dottern Ellen med make Sven Eriksson från Tingsås sedan köpte gården 1924, Deras enda barn Gulli med make Henry Berg övertog gården 1956. Sonen Conny Berg inköpte Nabben 1991 och är nu tillsammans med makan Ann-Sofie ägare i sjätte generationen.

Nabben har varit i samma släkts ägo under drygt 200 år.

Per Ulfsax (1780–1842) och hans hustru Gustafva, född von Lövenadler, innehade inom sin arvslott på norra ön gården Nabben åren 1810–1812 (Nabben arrenderades av Nils Pehrsson, född 1768). Hans 1/5-del avyttrades till dannemannen Sven Magnusson (1778–1836) vars son Sven Svensson (1811–1882) därefter anges som säteriägare och innehavare av Nabben.