

Nedteckning av Jenny Danielsson om Hultamarken vid sekelskiftet 1900¹

Bygdens marknader

Här på orten besöktes många marknader Hultamarknaden, Ryamarknaden, Vislandamarknaden, Tingsrydsmarknaden. Och den stora Sigfridsmessomarknad, vanligen kallad för "sefframessemarken".

Hultamarken var den som mest besöktes i socknarna häromkring den låg vid en vägkorsning där fyra vägar stötte samman från Kalvsvik, Vedeslöf, Skatelöv och mot Urshult, det var en stor kreatursmarknad där handlen gick mycke bra med oxar stutar kor och kvigor men inga hästar. Den ägde rum en söcken dag en dag i april en dag i september, men Växjö marknad varade i dagarna tre förutom den var det i Växjö en marknad för dagen veckan före midsommar och en för dagen i oktober

De marknader som vi var mest berörda av var Hultamarknaden vanlig tidpunkt sista veckan i april och sista veckan i september den varade endast en dag. Men Växjö sefframessemarknad som alltid inföll Sigfridsdagen så vitt det var en passlig dag eller en dag före eller efter den varade i tre dagar den första var "marknadsafton" För århundrande tillbaka börjades den marknaden med Gudstjenst i Växjö domkyrka det sägs att folk från hela landet besökte den marknaden på den tiden, ty där har handlats mycke med skinn och det gör det ännu.

Förberedelser till marknadsresan.

Jag skall nu först tala om Hultamarknaden i min ålder från 14 till 21 år när jag bodde på Kläcklinge. På den tiden var det inte vanligt att barnen fick besöka en marknad förrän året före konfirmationen, barnen fick då nya kläder, även de vuxna flickorna ville gärna ha nya kläder till marknaden ty där träffades ungdomarna, där stiftade många bekantskap som varade livet igenom. Dagen före marknaden lagades matsäcken i ordning, de som hade hästar och körde di_ packade ner sin mat i säteslådan den var belägen under åksåtet där di satt när di åkte.

Vi Kläcklingeboar vi ställde alltid om så vi hade en stor burk med inkokt ål de som skulle gå till fots fick skicka den burken med de som åkte sen maten för övrigt bestod av nybakat sektebröd smör med gräslök i ost någon slags sylta kokta ägg å en anjovisburk samt den kokta ålen och bränvin och en risgrynspankaka skuren i bitar en stående rätt. De som gick till fots ty det fans inte bilar eller cyklar på den tiden de hade en matsäck av kokta ägg o kringlor smör bröd och ost, det fick flickorna taga hand om och bära antingen i en liten korg eller i schalapåsen. Alla drängar o pigor hade en marknadsdag fri på året, det togs undan när di stadd sig. Det var en anstränande dag att besöka marknaden hemma ifrån Kläcklinge hade vi en o en halv mil att gå till fots och sen gå på marknaden en

¹ Källa: NORDISKA MUSEET 46, E.U. 46310, SMÅLAND. Kinnevald hd, Jät sn. Ämne: Marknader 4

hel dag och sen dansa en stund vid vägkorsningen och sen gå den långa vägen hem, ja sådana nöjen hade ungdomen på den tiden.

Marknadsfärden

Till Hultamarken reste di aldrig i sällskap utan en och en så fort di blev färdiga men di som gick till fots de samlades i sällskap ty det var lättare att gå då, färdledare var ej vanligt, pojkarna hade lommaflaskor med sig så de tog sig en sup emellanåt sen pratades det och skämtades på många sätt. När vi fotgångare kom fram till marknadsplatsen så sökte vi upp dem som hade kört sen slog vi oss ihop i en äng nerom marknaden både kända och okända som bjöds in att äta av vår mat, där plockade vi fram vår medhavda mat och åt oss väl mätta innan vi besökte marknaden sen fick vi flickor inte mer av maten ty männen som bjöd varandra på bränvin bjöd av maten att tugga på efter bränvinet. Nu var marknaden i full gång. En posetivspelare på ett ställe, en blind stod och spelade dragspel på ett ställe, på en annan plats stod en man o kvinna och sålde lyckans stjärna som en papegojja flög ut ur buren och lemnade till varje köpare. Två långa rader med bodar med tak över, där stod handlare och sålde tyger, där såldes vävnader, vävskedar skyttlar spännara. Alla slags trävaror ifrån baktråg som var utgrävda ur stora alkubbar alla sorters trävaror ner till den lilla träskeden som begagnades i varje hem vid måltiderna till att äta med där var leksaker för barn av alla sorter däribland lergökar som pojkarna gav flickorna i marknadsgåva, karameller av alla sorter och sen di stora paperskaramellen för 50 – 75 öre o 1 kr di hade glas porslin blecksaker lerkärl o koppar, på hösten såldes där alla slags trädgårssaker plommon äppel o päron, all slags arbeten av bast såsom höbojor rep o mulakassar, där fans såll sicktar o kardor att karda ull med, ja där fans allting och handlen gick bra men så var där också handlare som sålde som var hemmahörande långt borta, men tattare var aldrig synliga på den marknaden, där var ej heller några farliga lägen att färdas förbi däromkring var fredligt folk. Men när gubbarna skulle åka hem fick käringånå åka fort ty di hade tagit sina supar och hästarna stått stilla hela dagen när di sen började blåsa i sina tomma bränvinsflaskor så blev det fart på hästarna. I Kalvsvik övernattade di på gästgivaregården i Kråketorp.