

## Harehall (Harahall) (1792-idag sommarstuga)

Av Ingolf Berg den 18 februari 2021



-1785: Oläsbar person född 1722, torparen född 1748, hustrun född 1746 och barn 1762 resp. 1776. Efterträds 1781 av torparen Per Persson (f 1745), gift med Elin (f 1733), och har sonen Johannes (f 1744). Inhyser bor Karin Andersdr. född 1690.

1785–1792: Torparen Per Persson (f 1745), gift med Elin (f 1733), har sonen Johannes (f 1744).

1792–1808: Torparen Per Persson (f 1745), gift med Elin (f 1733), har sonen Johannes (f 1744). Brukare Johannes Petersson (f 1774), gift med Ingeborg Ologsdr, (f 1766), har barnen Jonas (-01, död), Annica (-04) och Jonas (-08).

1820–1831: Staffan Nilsson och Kerstin Jakobsdr (se nedan)

1808–1820: Inflyttade år 1813. Torparen Staffan Nilsson (f 1780), gift med Kerstin Jakobsdr. (1762–1832). De har barnen Annica (-03) och Jonas (08). På torpet bor också Staffan Nilsson (f 1762) och Kjerstin Jacobsdr. (f 1780) samt en piga och två inhyses personer som båda dör 1810.

1832–1839: Torparen Staffan Nilsson (f 1780), gift med Kerstin Jakobsdr. (1762–1832). Torparen Anders Petersson (f 1813), gift med Britta Nilstr. (f 1814 i Kalvsvik). De hade år 1838 dottern Maria. På torpet fanns både piga och dräng.

1844 upprättas bouppteckning efter Britta Nilsdotter som efterlämnar maken Anders Petersson samt tvillingarna Johan och Carl (3 ½ år gamla) och dottern Maria (¾-dels år gammal). Torpet hade två kor, tre får och ett lamm samt en galtgris. Det överenskomms med barnens förmyndare att han med 200

riksdaler av boets behållning skulle låta uppfostras barnen tills de når femton års ålder samt bestå dem med kläder och föda och lära dem försvarlig kristendomskunskap med mera som till en god och kristlig uppfostran fodras och behöves. Och därför skall han ej hava någon vidare ersättning än att årligen uppbära räntan (5 %), men ej förminska kapitalet. Såvida han kan det möjligen uppfylla. Änkemannen, som hade en utestående kontant fordran/utlåning på 225 riksdaler, skulle därefter få behålla resten av sterbhusets egendom som ungefär motsvarade lika mycket.

Dragonen Magnus Månsson Spets (f 1787 i Lunden, Odensjö, Skatelöv) var 1: a gift med Lena Jonasdr. (1784 - död 1841) och 2: a giftet år 1844 med Stina Nilssdr. (f 1801). Han hade många barn i sitt första äktenskap, bl.a. Jöns Magnusson, Anna Maria Carlsson (född Magnusdotter), Jonas Magnusson, Johan Magnusson, Elin Jönsson Dahl (född Magnusdotter), Johannes Magnusson och Jon Magnusson Spets. De brukar Harehall mellan åren 1844 och 1846 varefter paret bosätter sig på i huvudgården då barnen är utflugna. Han dör 1868 i Sunnavik.

Torparen Sven Månsson, f 1 aug 1819 i Lillegård, Skörda, Vislanda (G), tidigare torpare i Humlebacken och Berget under Silkesnäs tar över Harahall år 1846. Bodde tidigare i Vislanda. Han var gift med Cathrina Månsson (född Olofsdotter f 1821 – d 1905). De hade barnen Anna Stina (-44), Samuel (-46), Johan (-48), Magnus (-50), Carl Olof (-56) och Eva (-59). Familjen flyttade 1859 tillbaka till torpet Berget under Silkesnäs.

Ny torpare blir 1859 Sven Petersson (1825 – 1877 i V Torsås), gift med Catharina Magnidr. (f 1827 i V Torsås). Han var uppvuxen på Snickaretorpet. De har barnen Carl Gustav (-57) och Ingrid Mathilda (-59) samt därefter Maria, Brita, Sofia, Anna, och Carolina. De kom närmast från herrgården i Sunnavik.

Torparen Peter Karlsson (f 1818), gift med Ingrid Petersdr. (f 1822) har de sju barnen Kristina (-42), Helena, (-43), Carl Fredrik (-46), Sven Magnus (-48), Peter Johan (-59), August (-58), Nils Erik (-60) och Johanna (-63). År 1865 frånträds torpet.

1865 flyttar från Lilla Bonäs Carl Magni Andersson (f 1842 i Kalvsvik), gift samma år med Ingrid Lena Andersdr. (f 1839 i Öja). De fick barnen Tilda Maria (-66), Anders Wilhelm (-68) och Ida Christina (-70). Familjen flyttade till Vederslöv år 1870.

1870 flyttade snickaren och torparen Peter Magnus Johannisson (f 1834 i Slätthög), gift med Lena Caisa Danielsdr. (f 1831 i Hjälmseryd) till Harehall från herrgården. De hade 8 barn – Mathilda Kristina (-59 i Moheda), Johan August (Bergman -61), Anna Louisa (-64), Thyra (-67), tvillingarna Frans Wilhelm och Carl Oskar (-69), Axel Fredrik (-72) och Gustav Herman (-74). De flyttar till Kalvsvik 1882.

Torparen Gustav Svensson Roth (f 1856 i Urshult), gift 1882 med Emma Mathilda Fredriksdr. (f 1858 i V Torsås) har barnen Anna Sofia (-80), Jenny (-82) och Carl Fredrik (-84) innehar torpet mellan åren 1882 – 1884 och flyttar därefter till Vrankunge Östregård under ett års tid och vidare till Asarum 1885.

Från Öja flyttar nygifta torparparet Johan Magni Petersson (f 1860), gift 1884 med Eva Kristina Petersdr. (f 1863 - gift 1884 – d 1892) har barnen Karl Gustav (-85), Anna Sofia (-86), Ernst Johan (-88), Emma Kristina (-90) och Hulda Marina Christina (-92). Noteras med en blyertsanteckning som Soldattorpet Nr 50, Harahalla. Drängen Johan August Carlsson (f 1863 i Skatelöv), gifter sig 1891 med pigan Emma Magnusdotter (f 1864 i Kalvsvik), båda i Sunnavik, och flyttar samma år över torpet Harahall.

Torparen Johan August Magnusson, (f 22 dec 1867 i Västralycke under Sjöby, Skatelöv), gift med: Emma Magnusdotter (f. den 13 mar 1891 i Lilla Bonäs) hade sex barn – Martina, Hilma, Emma, Klas, Klara och Karl. De flyttar till Harehall år 1891 och **blir kvar i 33 år** - till 1928. Dottern Hilma Evelina Johansson föddes den 3 okt 1893 och dog den 16 feb 1908 i en leversjukdom.

Efter fem år flyttar 1938 torparen Sven Agust Nilsson (f 1901 i Jönköping), gift med Emma (f Ljung år 1906 i V Torsås), med barnen Nils och Aina till 1/16-dels mantal Vrankunge Mellangård. De övertar arrendet efter Gustav och Hanna Karlsson (dottern Seda) i Julås (Hössö Västregård).

Ny torpare den 22/10 1938 i Harahall blir 40-årige Nils Magni Johansson, gift med Anny Kristina från V Torsås som är året yngre. De har inga barn.